

Hvorfor Christianshavns Gymnasium?



... så fantastisk er det nok heller ikke! Jeg har altid fået af vide at jeg ville passe bedst ind på CG. Mine forældre har sagt det, mine lærere har sagt det... Så jeg havde det faktisk lidt sådan at "jaja, nu må I sgu lige slappe af, så fantastisk er det nok heller ikke!" – Men da jeg var ude at besøge CG på introaftenen, traf jeg min beslutning uden rigtig at være klar over det. Stemningen var bare så fed og slet ikke lige så trykket og skoleagtig som jeg var vant til i folkeskolen. Jeg kendte ikke særlig mange der gik på CG i forvejen, så på den måde var det selvfølgelig lidt usikker grund, men samtidig var det også det jeg havde brug for; nye mennesker, nye omgivelser, og jeg følte mig rigtig godt tilpas blandt de mennesker der i forvejen gik på CG. Siden jeg er startet, har det helt klart levet op til mine forventninger, og jeg synes virkelig at folk er meget åbne og flinke på CG.

Alma 1.k

... måske ikke det mest oplagte valg Jeg bor langt væk, og CG var derfor ikke umiddelbart det oplagte gymnasium for mig, men alligevel besluttede min veninde og jeg at besøge CG på introaftenen.

Selvom der var langt til skole, og det ville blive be-sværligt for mig, blev Christianshavns Gymnasium efterfølgende ved være til stede i mine overvejelser. Til sidst tog jeg chancen og søgte ind, helt sikker på at CG ville være det eneste rigtige.

For mig var det også vigtigt at starte på en frisk et helt nyt sted. Efter folkeskolens tryghed var det lige hvad jeg havde brug for, og selvom det var skræmmende at kaste sig ud i det fremmede, er jeg virkelig glad for at jeg turde! Det har været fantastisk at opleve hvordan alle er åbne, og hvor let det er at falde til, og jeg har fået en masse nye venner på kryds og tværs af årgange og klasser. – CG var måske ikke det mest oplagte valg, men ikke desto mindre det helt rigtige valg!

Linnea 1k

Det har været super-let at falde til Jeg havde hele tiden vidst at jeg ville gå på CG: Jeg kendte en del, som gik der i forvejen, og jeg havde kun hørt gode ting om det. For mig var CG et ret oplagt valg – jeg bor ikke særlig langt væk, og en del af mine venner ville også søge ind. Jeg kendte altså en del mennesker i forvejen, men jeg har lært mange flere nye mennesker at kende og har fået mange nye venner også. Det har været super-let at falde til, og både menneskene og undervisningen er nice!

Augusta 1.k

Virkelig nice studieretninger Da vi som 9. klasses elever skulle vælge gymnasium, var det på ingen måde et let valg – Københavnsområdet tilbyder de unge utrolig mange muligheder, og man farer let vild i virvaret.

Det der trak os til besøgsdag på CG, var alle de virkelig nice studieretninger, som vi havde lyst til at høre mere om. På selve besøgsdagen blev vi overbevist om at det var CG vi skulle gå på: Studieretningerne lød spændende. Stemningen var imødekommende, glad, venlig, fri og tolerant. Eleverne virkede engagerede og interesserede i livet på CG, og vi blev selv – som fremmede – trukket med ind i denne atmosfære.

Første skoledag blev vi mødt af en masse spændte nye elever, men også af søde lærere og glade tutorer. Alt ved CG levede op til vores forventninger. Sammenrystningen af alle de nye elever og ikke mindst vores klasse gik hurtigt; vi blev kastet ud i det sociale liv på CG i form af hygge i Kongens Have, lejrture og intro-fester.

Nu har vi så gået her på CG i et stykke tid, og vi har ikke fortrudt det. Undervisningen er klart mere udfordrende og interessant end i folkeskolen, og man har i meget højere grad selv ansvar for sin skolegang. Vi ser frem til 3 fantastiske år på CG, og vi glæder os til at se jer efter sommerferien. ☺

Kajsa og Rasmus, 1j