

## Med 2.d på udveksling og studietur i Israel

Da vi efter en lang rejse nåede frem til Israel, udmattede og trætte, trådte alle ud af bussen i stor spænding. Vores værter stod med kæmpesmil og ventede spændt på at tage imod os på Hertzog Regional High School, i den hyggelige lille by Beit Hashmonay. Vores værter førte os gennem skolegården hen til en masse borde, fyldt med lækker snacks og sukkersød juice i alle varianter. Lidt efter lidt begyndte vi at gå hver til sit og hjem til vores værtsfamilier. Dagen var allerede ved at være omme. Men inden da, blev vi overøst med lækker mad hos vores familier.

Tirsdag morgen mødte vi ind på skolen. Vi skulle besøge en lokal Kibbutz, mini-Israel og Yad La-Shiryon, et museum og desuden mindsted for faldne soldater. Kibbutz Gezer var en skøn oplevelse med det lækreste israelske mad, under høje træer i den skønneste stemning med en flok glade unge mennesker. Efter vi havde fået fyldt vores tomme maver, blev vi kørt til Yad La-shiryon, hvor en kvindelig soldat modtog os. Hun viste os rundt imellem de mange tanks, der bagte i den skarpe sol. Efter vores rundvisning overværede vi en ceremoni, hvor alle de kommende soldater skulle indvies til militæret ved at sværge på Toraen. Dagen var nu ved at være slut, og vi tilbragte aftenen med vores værter. Nogle af os mødtes og tog videre ud og så noget mere af Israel, mens andre slappede af med deres familier.

Onsdag var den helligste dag på turen. Vi skulle nemlig en tur til Jerusalem. Vi startede med at køre igennem den gamle del. Op ad Oliebjerget, med en smuk udsigt udover de gamle jødiske gravsten. Vi så gamle kirker og moskeer, der glimtede med deres guldtag i solen. Langt om længe kom vi igennem sikkerhedstjekket og ind til Vestmuren. En oplevelse, vi alle havde set frem til, var at røre den berømte mur. Efter vores lange gåtur rundt i Jerusalem nåede vi forbi Gravkirken. Her var en særlig stemning pga. alle de stærkt troende mennesker, som kom for at se Jesus' gravsted. Sidst på dagen skulle vi gøre os klar til fest. Vi var inviteret til grill-aften hos en af israelerne. Tro det eller ej: Et bord mere end 4 meter langt var fyldt med mad. Lidt mere mad og meget mere mad. Lærere og elever havde en fest over al den lækre mad, som var linet op.

Torsdag omkring 10-tiden skulle vi igen ind i vores tur-bus. Rejsens længe ventede dag var kommet. Vi var alle spændte og forventningsfulde over vores program for dagen. Det Døde Hav var i sigte efter en lang køretur igennem ørken og langs muren til Palæstina. Et stop forbi oasen Ein Gedi var vores første naturskønne oplevelse denne dag. Vandring op igennem klipper og palmer.

## Studietur 2.D Israel 2018

Brusende vandfald lokkede flere til at bade. Fuglesang under blå himmel. En masse glade mennesker fra 2.D fyldte billedet denne dag. Endnu en lille køretur fra oasen og ned til en hyggelig lille strand ud til det salte vand i Det Døde Hav. Inden for et splitsekund var hele 2.D på vej over havet til Jordan, lige indtil vi indså, at det nok var for langt at svømme helt over. Folk flød over det hele og nød livet til fulde.

Samme dag var alle inviteret til en afskedsfest hos en af værterne. De havde lovet os et brag af en fest med masser af israelsk musik. Det blev nøjagtigt, som de havde lovet os. Festen blev en enormt festlig oplevelse, og nok noget vi sjældent kommer til at opleve igen. Dagen efter var derfor en stille dag. Folk var udmattede efter en vild fest dagen for inden. Vi skulle møde op på skolen for at kysse farvel til ferie-flirter og kramme vores nye venner farvel.

En ny oplevelse var i vente. To afslapningsdage i hovedstaden Tel Aviv. Her blev der dog også gået til den, med gåture til den gamle bydel Jaffa. Der blev festet videre på en ølbar, mens andre lå på stranden og blev brune. Beachvolley, surfing og svømmeture i de gode bølger var højt på listen. Om lørdagen var vi alle ude at spise. Vi blev stoppet med lækker Sea food. Vi tog derefter på stranden for at afslutte vores fabelagtige rejse med en øl eller to, og maverne fyldte af hummus.

Bastian 2.d