

Hej Karsten (og resten),

Færøerne er fuldstændig fantastisk! Naturen er noget af det flotteste jeg har set og bliver gjort dramatisk levende af vejret som på en enkelt dag skifter fra regn og blæst, til sol og vindstille for langsomt at gå over i en tåge, der gør at man ikke kan se mere end fem-ti meter frem.

For tiden bor og arbejder jeg på en gård med malkekøer. Gården ligger i en bygd med kun to familier. På trods af det har vi tit huset fuld af gæster eller familie. Fordi flere bor i sådanne små bygder besøger man tit hinanden for at få et lille afbryk fra hverdagen.

Livet her er meget forskelligt fra det danske. Politisk handler det ikke så meget om rød og blå blok, men meget mere om hvem der vil selvstændighed og hvem der fortsat vil høre under den danske krone. De forskellige religiøse bevægelser har, så vidt jeg har forstået, også en del at have sagt. Tidligere har der været politiske kampe mellem Jehovas Vidner, Brødre-menigheden og lignende. Dette præger stadig det politiske liv i flere af de små bygder.

- - - - -

Ovenstående skrev jeg for omkring to uger siden. Kort efter blev jeg syg og da jeg besøgte lægen, blev det hele meget dramatisk

Da han troede det var meningitis. Efter blodprøver og flere forskellige røntgenundersøgelser konstaterede han dog konstaterede at det ikke var tilfældet. Han kunne dog se at jeg havde en infektion i kroppen og mente det var bedst at blive i Torshavn mens jeg fik penicillin. Så der gik lidt over en uge med det.

Alt er dog fint igen. Siden da har jeg mest rejst og boet alene. Det har gjort at jeg har været uden internet, men jeg lover både historier, tanker og billeder når jeg kommer! (Sidstnævnte skal også lige fremkaldes).

Idag går turen til Island med færge. Så næste brev er derfra. 🍀

Jeg håber alt er godt på skolen og at elevrådet står stærkt og klar til kamp, man ved jo aldrig ~~h~~ hvad der sker i en finanslov eller hvad ledelsen finder på! 😊

Mange hilsner
Anton