

Dagbøger fra Paris – 2e

Mandag:

Vi alle havde sovet omkring to timer, men klokken 04:45 stod 2.e i terminal 2 spændte og parate til at tage mod Paris. Som sædvanligt skulle vi lige vente på, at de sidste fik slukket smøgerne. For at se positivt på, at klokken altså var omkring 05:15, og vi alle var trætte, kunne vi glæde os over, at der næsten ikke var andre mennesker i lufthavnen.



Vi blev dog lidt forsinkede, fordi Air France havde mistet Columbus' kuffert. Vi tog toget fra lufthavnen til Paris og kørte derefter med undergrunden til Gare de l'Est. Vi lagde vores ting og smuttede derefter ud efter noget morgenmad.

Efter den gode morgenkaffe gik vi i samlet flok gennem et meget afrikansk befolkede kvarter. Vi så en masse unge stå på gaden, og de fleste butikker var fri-sører eller solgte parykker. Vi smuttede ind i et supermarked og købte os noget tidligt frokost. Efter det bevægede nogle af os op imod Centre Pompidou, mens

et par stykker skulle hente en ekstra jakke på hotellet. Da vi havde fået de sidste med, bevægede vi os igennem det jødiske kvarter, hvor der var en masse butikker, der blandt andet solgte falafler. Til sidst ankom vi til Place des Vosges, hvor vi splittede op og havde fri leg.

Tirsdag:

Om tirsdagen stod programmet på kvartersanalyse. I vores gruppe valgte vi at analysere området omkring Barbes Rochechouart og Boulevard de Rochechouart. Her mødte vi flere forskellige mennesker, som vi interviewede og udspurgte vedr. deres kvarter.

Senere skulle vi mødes med hele klassen for at se Sacre Coeur. Det er en stor kirke på toppen af et bjerg. Sacre Coeur betyder Jesu hellig hjerte, og det var noget, der var tydeligt skildret i udsmykningen i kirken. I loftet hang der nemlig et kæmpe mosaikportræt af Jesus med et forgyldt hjerte.



Efter kirkebesøget var vi en gruppe, som tog på en hyggelig fransk cafe, og drak noget Cafe Creme og rosé.

Om aftenen havde vi bestilt bord til hele klassen samt lærerne på *Restaurant Astie*. Her fik vi 3-retters menu, som blandt andet bød på linsesuppe, perlehøns og børnedessert, som det blev kaldt – indtil vi fandt ud af, at frugtsalaten i højere grad mindede om et ingefærshot med pillede klementiner, end om abemad og flødeskum.



Onsdag:

På dag tre i Paris tog vi om formiddagen ud til en moské, som hedder “La grande mosquée”. Vi blev vist rundt af en sød kvindelig fransk muslim, men da hun kun var fransktalende, var det lidt svært at få det hele med. Der var ekstremt smukt, og moskéen lignede lidt et badehotel på Kreta.

Vejret var også virkelig dejligt, så derfor tog hele klassen samt Morten og Torben til Luxembourg haven, hvor vi spiste frokost og nød det gode vejr. Efter vi havde spist frokost tog vi næsten alle hjem til hotellet og tog en lille lur. Da vi vågnede besluttede vi os for at drage mod Eiffeltårnet. Vi spiste først på en meget fin og hyggelig italiensk restaurant. Nogle tog derefter ud og drak drinks, og resten tog op i Eiffeltårnet. Det var en meget smuk oplevelse at kigge ud over hele Paris og nyde den oplyste by i nattens mørke.

Torsdag:

Torsdag fik vi lov til at sove længe. Vi skulle selv finde ud til Hotel De Ville kl. 11. Derfra skulle vi gå samlet til Notre Dame, hvor vi lavede en analyse af menneskene i kirken. Derefter gik vi til Latinerkvarteret, hvor vi skulle besøge den berømte boghandler Shakespeare and Co. Vi kunne havde brugt flere timer derinde. Bagefter gik vi langs Seinen og kiggede på broer.

Ved Louvre skulle vi observere og skrive en lille historie om et tilfældigt menneske. Sent på eftermiddagen skulle vi besøge Musée d’Orsay, en gammel togstation, som nu er et museum. Imens vi var derinde, regnede det, og da vi kom ud var der en regnbue over Louvre.



Fredag:

Sidste dag i Paris! Vi skulle i lufthavnen kl. 14 og tjekke ud kl. 09:30. Der var derfor god tid til at nå at se det sidste i Paris, som man skulle have lyst til.

En del af os var dog lidt trætte efter en lang dag (+nat) dagen før. Dog skinnede solen, og fuglene sang, så det var en god afslutning på en fantastisk tur - trods ømme fødder og en udmattet 2.e.

Vi har haft en masse oplevelser og fået lært en masse om diverse emner, som vi skal arbejde videre med i AT6. Blandt andet turen på den store moské, og Sacre Couer og Notre Dame gjorde stort indtryk på os.



Mange af os havde ikke været i Paris før, og byen er bestemt en hel oplevelse i sig selv! Alt i alt en dejlig tur, og vi er taget hjem med en kuffert fyldt med nye minder og ny viden! Skud til Morten og Torben.

