

2j i Lissabon - studierejseberetning

Søndag - første dag

Kram, knuckles, kys, high fives, high tens, high twenties og andre slags hilsner blev uddelt, da 2j mødtes i lufthavnen. Luften var fyldt af spænding, hvilket varmede den iskolde danske vintertemperatur op. 2j var dog endnu ikke klar over hvilken varm sommerbrise, der ville møde dem i Lissabons Lufthavn. Flokken af glade elever bevægede sig over til check-in, og de sidste efternølere nåede lige netop at få checket deres bagage ind. Der blev hygget godt og grundigt udenfor gaten, hvor der blev spillet kort og spist snacks.

Flyturen gik smooth med kun lidt turbulens. Maden var nogenlunde fråderen, det veganske udvalg var i hvert fald lidt nærigt.

Ud af flyet, ind i bussen, og så var vi på hostelet. Drengværelset var kolossalt stort - to bade, balkon, sofa og seks meter til loftet. Pigeværelserne kunne snildt stå to gange inde i drengværelset. Så, videre - hele klassen smuttede på restaurant. Topfråderen. Bagefter var det byen, der kaldte. Nogle tog ud, andre tog hjem. Det var søreme en velkomst, der ville noget!

Mandag – anden dag

Mandag stod dagens program på byvandring i Lissabon, hvor vi skulle se en katedral og kastellet St. Jorge.

Vi stod op til dejligt vejr i Lissabon med 17 grader og høj sol! Vi mødtes klokken 9, hvor vi gik mod katedralen. Her hørte vi et oplæg fra klassen, hvorefter vi gik ind og udforskede katedralens arkitektur. Derefter fortsatte turen mod Kastellet St. Jorge, som kan dateres tilbage til 1690, og det var her maurerne boede.

Efter byvandringen stod den på AT, hvor vi skulle snakke med indbyggerne af Lissabon og få udfyldt spørgeskemaer. Dette gav os mulighed for at udforske byen på egen hånd.

Efter et par timers vandring og udforskning af byen, tog vi tilbage til hostelet og slappede af og derefter tog vi ud i små grupper og spiste aftensmad.

Efter aftensmad mødtes hele klassen og drak billige mojitos i Lissabons små smukke gader!

Tirsdag – tredje dag

Tirsdag morgen vågnede vi klokken 8 og gik sammen hen til togstationen. Vi tog toget til Columbus-monumentet i den nordlige bydel Belém og hørte en fremragende fremlæggelse omnetop den spektakulære skulptur.

Derefter drog vi videre til Torre de Belém, et maelinsk-gotisk fæstningstårn, og endnu engang hørte vi en lærerig fremlæggelse. For at det ikke skulle være løgn, udsmykkede vi den allerede pragtfulde dag med en lille bid af den traditionelle portugisiske kage, nata! En lille kage af butterdej fyldt med lækker kagecreme.

Så tog vi toget videre til Lxfactory, hvor vi fik en rundvisning af to unge mænd, der arbejder i firmaet "We Hate Tourism Tours". Lxfactory er en lille gågade med masser af små butikker i et gammelt industri kvarter. Her fik vi også en lækker frokost. Mændene fortalte bl.a. om Portugals økonomi,

flygtningesituationen og surfing! Efter rundvisningen fik vi lov til selv at gå på opdagelse, og så var skoledagen forbi.

Onsdag – fjerde dag

Vi startede morgenen med, at vågne op til hagl, der dog stoppede, da vi skulle spise morgenmad. Herefter gik vi fra vores hostel kl 9:30, hvor det igen begyndte at styrte ned. Vi var på pengemuseet en halv time senere, drivvåde. Her var vi ca. en times tid, hvorefter vi havde fri leg i 1,5 time. Ca. 12:30 mødtes vi så på banegården og tog toget til Sintra, en mindre by lidt nord for Lissabon med flere historiske og kulturelle bygninger.

Togturen varede ca. 40 min og efterfulgtes af en lille bustur, der førte os til det mystiske slot ”Quinta da Regaleira”, hvor vi nød den smukke udsigt over slotsparken.

Det var et meget magisk sted med underjordiske tunneller og grotter, små vandfald og vandløb samt et kapel med tempelridderkors og andre mytiske tegn. Da det havde regnet hele dagen, havde vi næsten hele parken for os selv. Sikke en god dag!

Torsdag – femte dag

Torsdag var vores sidste dag i byen, vi fik lov til at sove længe inden vores besøg på den danske ambassade. Her hørte vi et oplæg fra to praktikanter om ambassadens arbejde. Derudover fortalte de om forskellene mellem Portugal og Danmark, f.eks. arbejdsløshed, økonomi og hvordan finanskrisen har påvirket landet. Aftenen før havde vi mødt nogle surfere fra Klitmøller, som også var på den danske ambassade.

Efter besøget på ambassaden skulle vi arbejde selv med AT. Folk tullede rundt i byen i mindre grupper og tog de sidste indtryk ind fra byens forskellige kvarterer. Vi spiste frokost i det humørsvingende vejr, hvor det kunne skifte fra smukt solskinsvejr til øsende regnvejr på et splitsekund.

Om aftenen mødtes vi alle til fælles spisning på en indisk vidunderrestaurant. Her fik vi lækker mad, sangria i store strømme, rødvin, hvidvin, og et par øl til.

Efter denne magiske middag tog vi i en stor flok til Bairro Alto, som om aftenen bliver til Lissabons festlige kvarter. Herfra tog vi videre til Pink Street og afsluttede studieturen med manér.

Fredag - hjemflyvning

Fredag morgen kl. 7:30 vågnede alle friske og veloplagte op, efter 5-1 timers nattesøvn på Safestay Hostel i Lissabon.

Flyet var en time forsinket, hvilket blev fejret med et stort stykke mishandlet kvæg og en milkshake på McDonald's – velmagende autentisk portugisisk mad på falderebet.

Efter ca. tre timer på McDonald's i Lissabons lufthavn steg hele 2j ombord på flyet. De næste tre timer bestod for de flestes vedkommende af søvn. Dette resulterede i, at 2j om muligt var endnu mere friske ved ankomsten i København. Kufferterne i Kastrup blev hurtigt hentet, og 2j blev på sørgmodig vis splittet op efter en fantastisk uge i Lissabon.