

2y - Dagbog fra Polen, 2018

Kære dagbog (Aja, Agnes, Marcus og Anton)

Søndag mødtes vi ved Vestamager station, hvor bussen ville hente os. Da klokken nærmede sig 15:30, var de fleste dukket op. Bussen ankom, og folk fandt deres pladser. Turen var lang, men det lod alligevel til, at alle hyggede sig. Da natten nærmede sig, begyndte alle lige så stille at lægge sig til rette. Det var dog ikke nogen bekvem nat. Da vi kom over grænsen til Polen, kørte vi på 60 km vaskebræt, og det var virkelig ikke en særlig rar oplevelse. Det gjorde bare, at det var endnu sværere at finde en rar måde at ligge på, og de fleste vågnede da også mange gange i løbet af natten.

Mandag morgen kl. 8 ankom vi til Katowice, som er hovedbyen i Øvre Schlesien, som er en del af Polen. Vi lod vores bagage stå i bussen og begav os ud på en tur i Katowice. Byen virkede meget stille og til dels øde. De fleste bygninger var i forfald, og byens charme var svær at finde. Man kunne fornemme, at det var en gammel by. Vi fandt lidt frokost, inden vi skulle over og besøge den polske skole II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach – szkoła mieszcząca się przy ul.

Da vi ankom til skolen, blev vi vist ind i et klasselokale, hvor en polsk klasse tog imod os. Mikael og Malou holdt et oplæg for dem, som handlede om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Derefter holdte forskellige elever fra den polske skole nogle oplæg om deres skole. Vi snakkede i grupper med hinanden. De fortalte om deres hverdag og om, hvordan deres ungdomsliv i Polen tager sig ud. Deres skole havde virkelig gode idrætsfaciliteter, som ikke er noget, de andre skoler i området har. Deres skole virker mere streng end den danske på den måde, at der er meget konkurrence mellem eleverne. De får også karakterer for opførsel, som afhænger af, om de fx hilser på deres lærere, og om de laver frivilligt arbejde efter skole. De skal kalde deres lærere ved efternavn, og de skal stå bag deres stole, indtil deres lærer beder dem om at sætte sig. De viste os rundt på deres store skole, og vi prøvede at lære hinanden at sige forskellige ting på henholdsvis dansk og polsk. De var utroligt imødekommende.



II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej
w Katowicach

(Her er et billede af den polske skoles navn)

Kære dagbog. (Malou, Elvira, Marie).

Mandag aften, efter vi havde besøgt den polske skole, var fantastisk. Mest fordi vi kunne tage et bad på hotellet! Og vi kunne tage en lur, hvilket var virkelig rart :) Om aftenen delte klassen sig op, da vi ikke alle kunne spise sammen. 8-9 af os fandt et burgersted, og vi havde den mest stressede tjener i verden. Plus at hun var ikke så god til at være diskret om, at hun gerne ville have drikkepenge. Men ellers var det hyggeligt :)

Derefter fandt vi de andre og tog på Kato Bar, hvor vi fik gode og billige drinks (selvfølgelig ikke mere end tre genstande :-)). Aftenen sluttede ved 11-tiden, hvor vi alle gik trøtte i seng.

Tirsdag morgen kom vi alle til morgenmad, og det var hotellet ikke forberedt på. Derfor kunne vi ikke spise af buffeten men måtte vente på, at de anrettede speciel mad til os :/ Men det smagte okay, så det gik alt sammen! Efter morgenmaden handlede vi i Lidl og kørte mod Auschwitz. På vejen stoppede vi ved en sø, hvor der var en megafed legeplads. Der var selvfølgelig også nogle flotte træer, men legepladsen var højdepunktet! (sorry Eik). Til sidst satte vi os ind i bussen igen og kørte mod Auschwitz.

Kære Dagbog (Lærke, Alma, Simon og Frederik)

Ved Auschwitz så vi både Birkenau og Auschwitz 1. Da vi gik rundt i Auschwitz, fik vi høretelefoner, hvor vi blev guidet igennem lejren af vores engelske oversætter. Det var en speciel og voldsom oplevelse at stå det sted, hvor over en halv million mennesker blev dræbt som led i holocaust. Vi så bl.a. barak 11 og den henrettelsesvæg, hvor tusinder af jøder blev skudt.

Der var utrolig mange jøder, der var ude og se Auschwitz, og de fleste gik rundt med en trøje, hvor der stod ”Poland Mission 2018”. Selvom man står tilbage med overvældende følelser efter besøget, er det vigtigt at huske historien, for at det ikke sker igen, hvilket også må være den vigtigste sætning fra vore tur til Auschwitz. Derefter kørte vi til Krakow, hvor vi tjekkede ind på vores hotel sen eftermiddag, hvorefter vi i grupper gik ud og fandt et spisested.

Kære dagbog (Asta, Lukas, Sofia og Wagner)

Vi stod op klokken otte onsdag morgen for at spise morgenmad på hotellet. Derefter skulle vi på byvandring. Hver studiegruppe havde forberedt et grundigt oplæg hjemmefra omkring et sted i Krakow by.

Vi startede med at gå fra hotellet hen til Planty Park, hvor den første gruppe fremlagde. Planty Park er en lang park, som markerer den gamle bymur i Krakow. Derefter gik vi ind mod centrum, hvor vi hørte om Cloth Hall, som var en gammel bygning, som stod midt på Rynek Glowny, der er Europas største torv. I Cloth Hall blev der tidligere handlet eksotiske varer fra østen. Dernæst besøgte vi Harris Piano Jazz Bar, hvor vi hørte om barens historie og atmosfære.

Da klokken nærmede sig ti, gik vi hen for at høre trompetmanden i St. Marys Bacilica kirken. Trompetmanden spillede hver time, og det er en vigtig del af kulturen. Dernæst fortalte gruppen om kirkens historie, om hvordan kirken blev til og om myten om trompeten. Så skulle vi videre til Mælkebaren, hvor vi fik historien om, hvad de serverede, hvad konceptet gik ud på og barens historie. Derefter var tiden kommet til at besøge det kongelige slot i Wavel. Det tog cirka ti minutter at gå derhen, og vi fik historien om dragen, slottet og muren.

Efterfølgende skulle vi hen og se det jødiske kvarter, hvilket endte ud i en alt for lang gåtur gennem Krakow, hvor vi fik set alt, hvad der skulle ses. Endelig kom vi hen til den jødiske kirkegård, hvor den sidste studiegruppe fremlagde historien om det jødiske kvarter og kirkegården. Efter den lange byvandring var vi alle sultne og gik hver til sit ud for at få noget at spise. Om aftenen tog vi alle på en lille bar i en baggård. Det var kun vores klasse, der var derinde, så det endte med, at vi fik lov til at sætte engelsk musik på i stedet for polsk. Der var vi resten af aftenen, indtil vi gik hjem efter tre genstande...

Kære dagbog (Isabella, Milla, Rasmus og Nanami)

Torsdag morgen stod vi op og gik ned i hotellets restaurant, hvor røræg, juice og varm kaffe ventede. Efterfølgende fik vi penge af Eik og Mads i grupper af to eller fire. Vi kunne selv vælge, hvilke museer vi ville besøge. Nogle af os tog på Nationalmuseet, hvor vi så det kendte portræt 'Lady with an Ermine' af Leonardo Da Vinci. Krakow er nemlig en af de seks byer i verden, der er indehaver af et originalt Da Vinci maleri.

Andre tog på Schindlers fabrik. Historien gik på, at nazisten Oskar Schindler ansatte jøder på denne fabrik under anden verdenskrig. Resultatet var, at over tusind jøder dermed blev reddet fra at blive sendt til KZ lejrene. Krakows voksmuseum blev også besøgt. Her var der livlige voksfigurer af blandt andre Donald Trump, Stalin og Nelson Mandela.

Da vi efter museerne skulle mødes på det store torv, sluttede mange af med at gå en tur ind i Mariakirken. Den katolske kirke var både dystert og alvorlig men også smuk og detaljeret. Efter besøg på museer og i kirker fordelte vi os på forskellige spisesteder. Nogle tog på italiensk restaurant, mens andre tog på café og fik burger med hjemmepresset æblejuice.

Kære dagbog (Søren, Mikael og Alberte B.)

Hele klassen mødtes på pladsen ved Sukiennice klokken 19:30, hvor vi skulle følges hen til bussen nær hotellet. Nogle kom for sent, andre troede vi skulle mødes ved bussen, men vi kom alle sikkert til bussen og fandt os til rette. Bussen kørte klokken 20:00 fra Krakow, og vi var på vej ud af byen, men alt gik ikke helt som planlagt.

På vej ud af byen fik vi det problem, at bussen ikke kunne dreje i et sving. Vores buschauffør, Torben, prøvede af al magt at få bussen rundt i svinget, men det kunne ikke lade sig gøre. Til sidst blev vi nødt til at bakke tilbage ad den lille gade, vi kørte ned ad. Med lidt hjælp fra de andre bilister kom vi til sidst ud af den smalle gade og kom på rette kurs mod Rostock.

Klokken 24:00 kom vi til en rasteplads, hvor vi fik mulighed for at børste tænder. Efter en halv time kørte vi videre, og alle lagde sig til at sove. Vi ankom til Rostock klokken 6:30, hvilket var tidligt i forhold til vores afgang med færgen, der først sejlede klokken 9:00. Klokken 9:00 sad vi alle på færgen, og vi var på vej hjem til Danmark. Kort tid efter afgang blev der sagt over højtaleren, at dette var den sidste færge, der ville sejle den dag, så vi var meget heldige i forhold til trafikken. Turen fra Rostock til Gedser var ikke en mild tur, måtte vi indrømme. Båden vippede lige så meget som en forlystelse i Tivoli, og ikke mange fra klassen var tilfredse med bølgerne. Men for nogle få var det meget sjovt at gå på dækket og få sig et vindpust på denne tidlige morgen.

Klokken 11:00 var vi endelig tilbage i Danmark, og snart var turen forbi. Klokken 13:00 var vi ved vejs ende ude på Vestamager. Vi var udmattede, trætte og klar til at tag hjem og sove. Vi sagde farvel til vores lærere Eik og Mads og tog hjemad.