

Hej CG,

Ved hjælp af Lektor Bjørns legat fik jeg på mit 5. semester, mens jeg læste Bachelor i Marketing and Management Communication, muligheden for bo seks måneder i Australien.

Formålet var først og fremmest, at blive klogere akademisk, men endte i høj grad med, at være defineret af de rejser og ture jeg var på og hvor jeg lærte Australien at kende.

Jeg boede i Adelaide, der er den største by og hovedstad i staten South Australia. Den er i Australsk målestok ganske lille, da der "kun" bo omkring 1.000.000 mennesker. Det var ikke noget, man lagde mærke til i starten, men langsomt går det op for en, at man bor i en lille by, fx var der ikke nogen 7-Eleven, da de synes markedet er for lille...

På trods af det, har byen tre universiteter Flinders University, University of South Australia og University of Adeliade, hvor jeg gik. Universitetet ligger midt i byen i nogle gamle stenbygninger, der minder om Hogwarts, og åbnede dørene i 1874.

Vores introduktion til universitetet og Australien indeholdt foredrag om australsk kultur bl.a. deres slangord, som de er meget stolte af, for folk der ikke er vokset op med det kan det dog være ganske besværligt. Nogen udtryk giver sig selv fx bliver breakfast forkortet til brekkie, men at klipklapper bliver kaldt thongs, som for alle andre engelsktalende betyder g-streng giver ingen mening. Et af mine yndlingsudtryk er dog "mad as a cut snake" hvilket oversat betyder en der virkelig virkelig vred.

En anden introduktion til Australien er Vegemite, der er et gærbaseret produkt som smager af salt og generelt er ubehageligt. Australierne elsker det og spiser det glædeligt til morgenmad på toast. De ved godt, at alle andre synes det er spøjst og finder det vildt morsomt at serverer til udlændinge. Det svarer lidt til når en dansker prøver at få en turist til at sige "Rødgrød med fløde".

Når man siger Australien er det første mange tænker nok kænguruer, koalaer, hvide strande og surfing. Det er det også, men landet indeholder meget mere. Jeg er ikke sikker på det her er korrekt, men jeg fik fortalt at over halvdelen af alle australiere har minimum en forældre, der ikke er født eller opvokset der. Om det er sandt eller en overdrivelse, der skal fremme forståelsen ved jeg ikke, men sikkert er det, at Australien er en stor smeltedigel af forskellige kulturer.

Inden jeg tog afsted havde jeg forventningen om at Australien i det store hele mindede om Danmark. Det var den oplevelse jeg havde fra australske venner og når man ser diverse fjernsynsprogrammer, det viste sig at være meget forkert. Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men de er lidt Storbritanniens frække lillebror, der dog ikke er helt så brogede som amerikanerne og hvor der er tilsat et meget tydeligt asiatisk touch.

Kombination af finkultur og en brogethed kan ses i de store sportsgrene footy og cricket. Cricket er nøjagtig som den engelsk udgave, en masse mænd der slår med et bat på en lille bane (jeg forstår virkelig ikke spillet) og det hele er meget civiliseret. Her adskiller footy sig markant. Basic er det amerikansk fodbold der møder rugby, så to hold stormer ind i hinanden giver hårde taklinger og forsøger at få en oval boldt ned mellem to mål, alt dette uden nogen form for sikkerhedsudstyr og iført meget korte shorts.

En stort element af australsk kultur er også at de er en landsbrugsnation. I Adelaide har de hvert år et stort dyreskue kaldet The Royal Adelaide Show, også her var kontrasten mellem det kultiverede og mere rå eller kitschede om man vil meget tydelig. Det var en blanding af et hundeshow hvor damer i spasserdragter stolt fremviste præmiepudler, og et show med kombineret grise-væddeløb og udsprings-grise der hoppede fra en trappe og ned i en lille pool. Inden grisene blev sluppet løs fik vi en dejlig opvarmnings-countrysang, af en dame som jo så åbenbart har det spændende job at være publikumsopvarmer for grise.

Udover at bo og studerer i Adeliade forsøgte jeg at opleve så meget som muligt af andre steder i Australien. Det skete fx via weekendture til Melbourne og Sydney og en uges ferie fra Adelaide til Alice Springs, en tur på godt 2000 km, og en længere tur på en måned hvor jeg rejste fra Cairns i Queensland til Sydney, en rejse der bød på dykning, bungy jump (i ental) og uendelige sandstrande.

Amalie Lund Jensen